

DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:

Deelgebied Oost

Mevrouw Zwaantje Rondaan

Deelgebied West

De heer en mevrouw Van der Brug-de Jong
Mevrouw T. Fillekes

Deelgebied Noord

De heer C. Benschop
De heer P. Visser

Deelgebied Zuid

Mevrouw G. E. Oppewal-Vijver
Mevrouw A. Nieuwenhuis-de Vries

Zorgcentra

De heer T. Staphorst



TER NAGEDACHTENIS



Tineke Hoogeveen-Miedema

26 februari 1947 – 9 januari 2025

Op donderdag 9 januari kwam er plotseling een einde aan het leven van Tineke Hoogeveen. De laatste jaren waren er wel gezondheidsproblemen en kwamen er lichamelijke beperkingen, maar Tineke stond nog heel actief in het leven.

Tineke werd geboren te Kollum als dochter van Schelte en Aaltje Miedema. Het gezin Miedema verhuisde geregeld vanwege het werk van haar vader. Zo kwamen zij ook in Harlingen te wonen. Hier leerde Tineke haar latere man Anton Hoogeveen kennen. Zij trouwden op 3 september 1970 en kregen vier kinderen, waarvan Jolanda en Alwin op jonge leeftijd stierven. Samen met Marcel en Mirjam gingen Tineke en Anton verder en zorgden ze er voor dat ze met elkaar een fijn en warm gezin werden en bleven.

Zo heeft Tineke heel veel fijne dingen meegemaakt. Daarom waren er in de herdenkingsdienst ook veel opgewekte momenten en was het woord 'dankbaarheid' vaak te horen. Er was grote vreugde in haar leven om haar beide kinderen, hun partners en

haar kleinkinderen. Er was ook veel plezier door het samenleven met andere mensen: haar vriendinnen, de hechte kerkelijk gemeenschap rond de Menorah en allen die op haar pad kwamen, voor wie zij iets kon betekenen. Er was echter ook veel verdriet waar zij maar moeilijk een plaats voor kon vinden. Zo was er het overlijden van haar man Anton Hoogeveen in 1999. Daarvóór was er ook al groot verdriet bij het overlijden van hun kinderen Jolanda en Alwin in 1972 en 1974. Pas in de laatste 10 jaar vond Tineke meer manieren om hiermee om te gaan.

De herdenkingsdienst vond plaats op 16 januari in de Zuiderkerk. Hier klonken de woorden van Psalm 139, een psalm die Tineke na aan het hart lag:

**HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.**

Zelfs wat niet uit te spreken is, is bekend bij deze HEER. Aan Hem werd zij toevertrouwd en werd haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats Slingehof.

Wij wensen allen die haar missen veel sterkte om te leven met deze lege plaats en wensen dat de nagedachtenis van Tineke Hoogeveen-Miedema tot zegen zal zijn.

Ds. Harmen Engelsma

HOE VERHOUDEN KERK EN ISRAËL ZICH TOT ELKAAR: UITNODIGING 2^e AVOND

Na de eerste avond rondom dit onderwerp, waarop we de aangrijpende film 'Le fils de l'autre' (de zoon van de ander), nodigen wij u van harte uit voor de tweede avond op donderdag 6 februari 2025 in de Hoeksteen. Aanvang: 19:00 uur, kerk open om 18:30 uur.

Deze avond is ook onder leiding van Ds. Jan Finnema. Wat zegt ons de voortgaande geschiedenis van de God met Abraham, Isaak, Jacob en Israël/het Joodse volk. Waar gaat het wezenlijk om? Wat bindt ons als kerken en Israël? Hoe ziet die relatie eruit – met de staat, het Joodse volk en de religie? Welke plaats geven wij het Joodse volk in ons denken, ons spreken en ons bidden?

Deze avond is geen zoektocht zijn naar schuldigen of een partij kiezen in het complexe conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het gaat om verdieping, om theologisch en spiritueel inzicht, en om een hernieuwd bewustzijn van onze rol als christelijke gemeenschap.

We rekenen op een interactief gesprek met de inleider en met elkaar.

De Commissie 'Samen Doen', PGD Oost en NGK Drachten Oost

KERKASIEL

Zondag 12 januari zijn een aantal leden van de PGD, waaronder het mannenkoor Con Spirito en ik, afgereisd naar Kampen. Daar worden sinds 21 november asiendiensten gehouden, dag en nacht vanwege het Oezbeekse gezin Babayants (en vergelijkbare gezinnen/kinderen). Het was een indrukwekkende samenkomst van zingen, bidden en schriftlezingen. Na afloop gaven we de verbindingskaars weer door aan de volgende groep. Op zondag 9 februari hopen wij opnieuw een dienst in de Open Hof te Kampen te verzorgen, van 18-20 uur. Ook heb ik begrepen dat ds. Harm Klein Ikkink en pastor Akke Oppewal (met de Taizé groep) de komende tijd zullen afreizen naar Kampen. Signalen van barmhartigheid in een wereld die verhardt. Moge het doorklinken en iets in beweging zetten.

ds. Peter Smilde

E = 'OMZIEN NAAR ELKAAR'

We leven in een individualistische wereld. Dit in tegenstelling tot de gemeente van Jezus Christus, die staat voor een gemeenschap waarin we naar elkaar omzien. Dat willen we benadrukken in dit project. Laten we die kans nu liggen of keren we ons om en zoeken we elkaar op? Er zijn al 11 gemeenteleden die zich hebben opgegeven en daar zijn we heel blij mee. Toch benadrukken we dat we graag willen dat meer mensen zich opgeven om contactpersonen te worden. Dit kan voor de zorgcentra, in uw eigen straat of naar keuze een paar straten verderop. Schroom niet en pak het initiatief op. U kunt zich richten tot:

Jellie Douma, email: jelliedouma@hotmail.com.

Deze straten in Deelgebied Oost hebben geheel of gedeeltelijk geen contactpersoon:

de Bank, de Bolten, de Hage, de Petten, de Slag, Heideanjer, 't Lot, de Uitgang, de Veenscheiding, de Leidijk, het Lidlum, de Raai, de Uthof, de Sint Jansberg, de Bloemkamp, de Langewijk, de Hooglandswijk, het Kleinzand, Donia, Ropta, Stania, Tjaarda Pleats en Tjaarda State.

- U brengt af en toe kerkelijke post rond, zoals uitnodigingen of een attentie bij geboorte of jubilea
- U komt graag even binnen voor een bezoekje, maar alleen als iemand dat fijn vindt (en er zijn heel wat die er naar uitkijken!)
- U wijst bij vragen door naar de Pastorale raad, de pastor of...

Namens ONE, Ytje Hinke Attema

ENQUÊTE OVER GEANDEWEI, NIEUWSBRIEVEN EN KERKAPP

Door de komst van de kerkapp is er een nieuwe manier van communiceren binnen onze kerk toegevoegd. Deze mogelijkheid is gekomen naast Geandewei, de website en de nieuwsbrieven.

De werkgroep Communicatie denkt dat het goed is om te weten hoe de kerkapp nu gewaardeerd wordt en wil ook graag weten hoe dit is met de Geandewei en de nieuwsbrieven. Dit willen we graag van u horen. Daarom heeft de werkgroep Communicatie een korte enquête samengesteld en we zouden het zeer op prijs stellen als u de enquête invult. Dit kan door te klikken op [link naar de Enquete Communicatie](#). Ook liggen er op zondag 2 februari papieren exemplaren in de kerken die u kunt invullen.



Voor diegenen die de kerkapp nog niet geïnstalleerd hebben. Dit kan eenvoudig via de App Store (Apple) of Play Store (Android) door te zoeken op 'PG Drachten'. Stelt u en jij wel gelijk een persoonlijke profielfoto in, dan is de installatie zo geregeld.

Bij voorbaat hartelijk dank,
namens de Werkgroep Communicatie, Jan Zuiderveen



KERKDIENTEN ZONDAG 2 FEBRUARI 2025

De kerkenraad heet u van harte welkom bij deze diensten

DE OASE

09.30 uur: ochtenddienst. Voorganger: ds. Peter Smilde

Met medewerking van A yeon Kim en Frieda Klazenga

Deze zondag staan we stil bij het derde wonder teken van Jezus (er worden in het Johannesevangelie zeven beschreven), en wel de genezing van een man die 38 jaar ziek was in het badhuis van Bethesda (Johannes 5). En dat nog wel op de sabbat. Het is een teken. Maar waar verwijst het teken naar? Wat betekent het voor ons als burgers van het koninkrijk, medewerkers van Gods nieuwe wereld? In deze dienst zullen we ook voluit zingen, samen met het orgel én samen met de pianoklanken van Frieda Klazenga, die A yeon begeleidt. Hoop u te ontmoeten.

DE ZUIDERKERK

10.00 uur: ochtenddienst. Voorganger: Ds. Harmen Engelsma

De eerste zondag van februari is, zoals ieder jaar, de zondag van het Werelddiaconaat. Deze zondag is daarvoor uitgekozen na de watersnoodramp van 31 januari - 1 februari 1953. Uit vele hoeken, ook van over de grens, werd toen hulp geboden. Duidelijk is dat diaconaat niet alleen is bestemd voor inwoners in ons eigen land, maar net zo goed voor dienst over grenzen. Wij lezen uiteraard over de dreigende kracht van het water en wat die krachten, ook symbolisch, betekenen.

IN DE OASE EN DE ZUIDERKERK IS ER OPPAS EN KINDERNEVENDIENST

DE GROTE KERK

10.30 ûre: Fryske tsjinst. Foargonger: ds. Sytze Ypma, Frentsjer

De tsjinst giet oer roppen wurde. Wy lêze Jeremia 1:4-10 en Lukas 5:1-11. God ropt ús fan út dy ferhalen en fisket ús hjoed út it wetter en drûge klean meinimme, sneinske klean

DE HOEKSTEEN

19.15 uur: Zangdienst

In 2025 hebben de zangdiensten en de vespers in De Hoeksteen een gezamenlijk thema:

Vier vrouwen uit het geslachtsregister van de Here Jezus. De zangdienst in februari gaat over Tamar.

De dienst begint om 19.15 uur. De deuren van de kerk gaan open om 18.45 uur.

Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee.

COLLECTES IN DE OASE, DE ZUIDERKERK EN DE GROTE KERK

1: KIA-Ethiopië 2: Pastoraat 3. Eigen jeugdwerk

Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v. de Protestante Gemeente te Drachten. Voor de diaconale doelen is het nummer NL40RABO0373736843 t.n.v. Diaconie/ZWO.



Cor Zijlstra stopt na 76 jaar als organist

Op veertienjarige leeftijd begon hij ermee, het was 1948. Cor was nog maar een jochie, maar hem werd gevraagd achter het toetsenbord van de Christelijk-Gereformeerde kerk te Dokkum. Dat ging hem goed af. Hij speelde met pit en passie en leerde snel bij. Hij kreeg de smaak te pakken en dat is nooit meer overgegaan. En nu, na 76 jaar bijna elke zondag - waarvan de meeste in Drachten - achter het toetsenbord te hebben gezeten heeft Cor besloten een punt achter zijn loopbaan als organist te zetten. Niet omdat zijn liefde voor het orgel is verminderd, maar omdat hij de kwaliteit, die hij noodzakelijk acht, niet langer meer kan garanderen. Toen hij ontdekte dat voor zijn gevoel de spirit ging ontbreken, heeft hij onmiddellijk de knoop doorgehakt. En zo kennen we Cor ook. Hij houdt niet van halve maatregelen. We zullen Cor missen op het orgel. Hij gaf de gemeentezang vleugels. Eigenlijk ongelofelijk dat hij op zijn negentigste nog altijd zo fris en krachtig speelde. En als je hem de trap op naar het orgel zag vliegen.... Gelukkig blijft Cor wel de drie orgels die de PGD rijk is stemmen en het toezicht erop houden. Onze andere organisten zien gelukkig kans het zondagse rooster in te vullen.

We bezinnen ons nog op een passend afscheid. Daarover hoort u te zijner tijd. Maar nu al: Cor, heel veel dank aan jou! En ook aan je vrouw Siepie die je altijd heeft gesteund.

Natuurlijk, we weten het, je hebt het *Soli Deo Gloria* (tot eer van God) gedaan, maar toch. Bedankt!

Mede namens de organisten, Ds. Peter Smilde

ACTIVITEITEN PG DRACHTEN



100 JAAR ZUIDERKERK

100 JAAR ZUIDERKERK

DE FRUIT-ACTIE 2025

Opnieuw een actie van de Activiteitencommissie 'Plezier en Vertier': de verkoop van tasjes met eersteklas vers fruit; lekker en gezond, en goed voor de lijn! Alles is supervers en komt via 'FRUITKRACHT', een bedrijf in Drachten dat fruit levert van regionale leveranciers. Er zijn grote (€ 10,-) en kleine tassen (€ 7,-) met: een selectie van appels, bananen, peren, sinaasappels, kiwi's enz..



U kunt de bestelde fruittassen ophalen bij de Zuiderkerk op **zaterdag 22 februari 2025, 's middags tussen 2 en 4 uur**. Bent u slecht ter been en is het voor u moeilijk om zelf te komen, dan bestaat er ook een mogelijkheid dat uw bestelling bij u thuis bezorgd wordt. U kunt dan contant betalen. Bij de Zuiderkerk kunt u gewoon pinnen.

Bestellen kan t/m 19 februari 2025 via: activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl (wilt u bij uw bestelling naam, adres en telefoonnummer vermelden s.v.p.?)

DE OPBRENGST VAN DE OLIEBOLLEN- EN DE FRUITACTIE

Dit jaar is de opbrengst van zowel de oliebolle- als de fruitactie voor **een bijzonder doel**, namelijk het cadeau voor de 100-jarige Zuiderkerk. Zoals u weet is het de bedoeling dat er een nieuw liturgisch centrum wordt aangeschaft, omdat de liturgische tafel die er nu staat, wat sleets begint te worden. Na de dienst van 12 januari heeft de architect zijn ontwerp gepresenteerd en kon u er over meepraten.



WAT KOST HET LITURGISCH CENTRUM?

Het nieuwe liturgisch centrum zoals voorgesteld kost natuurlijk geld, namelijk **een bedrag van € 18.000,-**. En nu is het de bedoeling door allerlei acties het benodigde geld bij elkaar te krijgen; want het staat namelijk niet op de begroting van de PGDrachten. Daarom heeft de Activiteitencommissie van de Zuiderkerk: 'Plezier en Vertier' besloten om de opbrengst van de oliebolle-actie (**€ 1.300,-**) te doneren voor dit nieuwe centrum. Daarnaast hebben we besloten ook de opbrengst de fruitactie voor 'het cadeau' te bestemmen! Wij hopen daarom dat u allemaal een tas met gezond fruit gaat bestellen!

FINANCIËLE BIJDRAGE

Wilt u een financiële bijdrage doen, dan kan dit ook, via: NL53 RABO 0373 7181 79 t.n.v. de Prot. Gem. te Drachten, onder vermelding van 'liturgisch centrum Zuiderkerk'.

Via een thermometer in de Zuiderkerk, in de nieuwsbrieven en Geandewei zullen we u op de hoogte houden van de totaalstand van de actie.



VEILING VAN DIENSTEN VOOR HET LITURGISCH CENTRUM VAN DE ZUIDERKERK

Met de Taakgroep Vieren van de Zuiderkerk (samen: de Commissie 100 jaar Zuiderkerk) hebben we ook verschillende andere activiteiten bedacht, waarmee we deze pot kunnen 'spekken'. Er zal onder anderen een veiling van diensten worden gehouden. Heel speciaal: daar kunt u allemaal aan meedoen!

WAT HOUDT DAT IN?

Iedereen kan een dienst aanbieden en iedereen kan daarvan gebruik maken, en dan uiteraard tegen betaling. Want het is de bedoeling om hiermee de kas van voor het cadeau voor de 100-jarige Zuiderkerk te vullen: het nieuwe liturgisch centrum. In de Arke heeft men jaren geleden al eens een dergelijke veiling gehouden, en dat was een groot succes.

HOE WERKT HET?

U bedenkt iets wat u voor een ander kunt doen/kan betekenen. Bijvoorbeeld:

- Voor iemand koken
- Op de kat passen tijdens een vakantie
- De tuin voor iemand doen
- Iemand op een zondagmiddag meenemen voor een rondritje door Friesland
- Andere kleinere of grotere activiteiten

Op zaterdag 1 maart 2025 vanaf 19.30 uur worden deze activiteiten dan op een **gezellige avond** geveild: iedereen kan gebruik maken van uw activiteit. En dan uiteraard tegen betaling: de opbrengst is voor het nieuwe liturgisch centrum. Naast een hopelijk mooie opbrengst van deze veiling, kunt je het ook zo zien: er kan hulp gevraagd worden en u kunt hulp geven, er kan iets leuks, gezelligs bij het een en ander aangeboden worden voor een mede-gemeentelid en u kunt daar op bieden! Zo brengen we geld op voor het liturgisch centrum, maar kunnen we ook op een bepaalde manier omzien naar elkaar! En zo volgen er meer acties! Hou de komende maanden de nieuwsbrieven, Geandewei, de website en de KerkApp in de gaten!



Denk er eens over na: wat zou u ter veiling aan kunnen bieden? Als u iets bedacht heeft, kunt u dat doorgeven **aan het volgende email-adres: activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl**

Ook kunt u onderstaand formulier invullen en in een daarvoor bestemde bus in de kerk doen. In de kerken liggen deze formulieren ook: neem er gerust eentje mee en doe mee!

Wij zijn heel benieuwd wat er allemaal aangeboden zal worden!

Namens de Commissie '100 jaar Zuiderkerk',
Coby de Vries

✂ _____

Naam: _____

Adres: _____

Telefoon: _____

Heeft het volgende aan te bieden voor de Veiling van diensten t.b.v. het nieuwe liturgisch centrum in de Zuiderkerk op zaterdag 1 maart 2025:

SAMEN GEZELLIG LUNCHEN IN DE ZUIDERKERK



Dat kan op vrijdag 7 februari 2025.
Inloop is om 12.00 uur en om 12.15 uur begint de lunch en duurt tot ±14.00 uur.
Er kunnen 35 personen deelnemen.
Kostenwat het u waard is!
Wilt u alstublieft na 11.50 uur in de Zuiderkerk arriveren?

Als u op vrijdag 7 februari 2025 wilt deelnemen, dan kunt u zich tot en met maandag 3 februari 2025 opgeven bij Aafke Oosterveld – Meijer.

Mailen mag naar: w.oosterveld@hetnet.nl

Mochten er dieet wensen zijn dan kunt u deze doorgeven als u zich aanmeldt.

Tot ziens in de Zuiderkerk,

Aafke, Anja, Ineke, Wil en Dinie.

DE OASE

- Persoonlijk gebed na de dienst: Aukje Slootweg en Anno Veenstra
- Iedere dinsdagochtend (tussen 10.00 en 12.00 uur) bent u van harte welkom in de Oase om een **kopje koffie of thee** te komen drinken en om even een praatje te maken. Wilt u een kaarsje aansteken, even de stilte ervaren in de kerkzaal, ook dat kan deze ochtend. Graag tot ziens.



**Wandelt u mee op
woensdag 5 februari?**

Iedere eerste woensdag van de maand organiseren we een wandeling, steeds vanaf een ander startpunt. Woensdag 5 februari starten we met de wandeling vanaf **de Oase** en niet bij het Leger des Heils. Hier zijn ze eind januari namelijk met een verbouwing begonnen.

We starten daarom bij de Oase, waar vanaf 09.30 uur de koffie/thee voor ons klaar staat. Om 10.00 uur starten we met de wandeling, die ongeveer een uur duurt. Iedereen is welkom om mee te wandelen, opgave is niet nodig en neem gerust iemand mee die ook van wandelen houdt.

DE GROTE KERK



OPEN SOCIËTEIT

Zondagmiddag 9 Februari is er weer Open Sociëteit in de Grote Kerk. Het thema is

“Dans in de Kerk? Dans in mijn Leven!!”

Voor velen waarschijnlijk een niet alledaags onderwerp en juist daarom wel heel leuk om iets meer over te horen en met elkaar te delen. Je zou het misschien niet geloven, maar ooit, lang geleden was dansen in de kerk heel gewoon! Nettie van

de Veen gaat ons daarover vertellen en ook over de betekenis van dans in haar leven. Volksdansen (Werelddans). Zij doet zij al meer dan 50 jaar en Sacrale dans is daar de laatste 15 jaar bijgekomen. Natuurlijk gaat zij niet alleen vertellen, maar ook dansen! Kom in beweging, zegt zij (voor wie dat wil en kan) en laat je verrassen! Om 14.15 uur staan koffie/thee klaar en we beginnen om 14.30 uur. Vanaf 16.00 uur praten we nog wat na bij een drankje/ knabbeltje. Het wordt vast weer een vrolijke bijeenkomst!! Neem vooral ook iemand mee, die het leuk en interessant vindt. Geen kosten, alleen staat de koffie-collecte-pot uitnodigend op de bar! We zien u graag!

Lies Mulder-van Voorthuizen,

Taakgroep maatschappij Grote Kerk, Open Sociëteit.

GEDICHT VAN DE WEEK

BELOFTE

In de diepte van je gevoelens
in de hoogte van je gedachten
in het zilver van je spreken
in het goud van je zwijgen
leg ik mijn belofte:
IK BEN DIE IK BEN

In het verlangen van je dromen
in je angst voor de werkelijkheid
in de veelheid van je talenten
in de beperking van je mogelijkheid
leg ik mijn belofte:
IK BEN DIE IK BEN

In de blijdschap over wat je lukt
in het verdriet over waarin je niet slaagt
in de dagen die aan je voorbij vliegen
in de nachten die je wakker zult liggen
leg ik mijn belofte:
IK BEN DIE IK BEN

Alfred C. Bronswijk

