

# MenorAviertje

Nieuwsbrief voor deelgebied Drachten-Oost

**Zondag 12 januari 2025**

jaargang 25, nummer 19

## **Naam van de zondag: de 1e zondag na Epifanie/doop van de Heer.**

Jezus is met zijn werk onder ons begonnen: Hij verkondigt de grote daden van God met woorden en tekenen. De kleur van de zondag is tot aan de veertig dagen-tijd groen.

Berichten voor het MenorAviertje tot donderdag 19.00 uur: [nieuws-oost@pgdrachten.nl](mailto:nieuws-oost@pgdrachten.nl)

Samensteller: Coby de Vries: tel. 0512 – 510 868 / 06 11 058 411

### **Pastoraat Deelgebied Oost:**

Ds. Harmen Engelsma, tel. 0516-427184 / 06-12285218 / Email: [ds.engelsma@pgdrachten.nl](mailto:ds.engelsma@pgdrachten.nl)

Ds. Sijbrand Alblas, tel. 06-81376707 / Email: [ds.alblas@pgdrachten.nl](mailto:ds.alblas@pgdrachten.nl)

## **AANDACHT VOOR ELKAAR**

- De heer Chris de Haan wordt op 10 januari (de dag waarop dit MenorAviertje verschijnt) geopereerd aan beide heupen. We hopen - en dit wensen we hem en Coby toe - dat hij gauw herstelt en weer (beter) mobiel wordt.
- Mevrouw Emmie Jonker heeft de laatste tijd veel last van pijn in haar arm en wordt hierdoor erg beperkt. Het lijkt erop dat dit komt door overbelasting. Wij hopen dat Emmie de rust krijgt die nodig is om op te knappen.
- Mevrouw Trienke Kuperus is nog opgenomen in de Marrewyk.

Goede moed gewenst. Wij leven met u mee en met anderen die hier nu niet worden genoemd.

### **Koffieochtend in de Hoeksteen**

Op woensdag 8 januari was de eerste koffiemorgen van dit jaar. Alle ingrediënten waren weer aanwezig: gastvrije mensen, koffie/thee en koek, een 'Stellingwarfs ferhaal', een mooie groep bezoekers vanuit verschillende kerken en fijne gesprekken. De volgende koffiemorgen is op woensdag 5 februari.

Met een hartelijke groet,  
Ds. Harmen Engelsma

## **De commissie 'Samen doen' (GKN Drachten Oost en PG Drachten Oost) organiseert twee avonden rond het thema: Hoe verhouden Kerk en Israël zich tot elkaar?**

Een indringende vraag die velen raakt. Israël is prominent in het nieuws: oorlogen, spanningen in het Midden-Oosten. Velen keren zich af van de staat Israël vanwege het geweld. Maar ook het antisemitisme bloeit op, zelfs dicht bij huis. Joodse mensen voelen zich onveilig, ook in Nederland. Ook binnen de kerk speelt Israël een centrale rol. De kerkorde van de PKN spreekt over een "onopgeefbare verbondenheid" met Israël. Maar wat betekent dit? Hoe ziet die relatie eruit – met de staat, het Joodse volk en de religie? Welke plaats geven wij het Joodse volk in ons denken, ons spreken en ons bidden?

De commissie "Samen Doen" organiseert twee avonden om deze vragen te verkennen.

Avond 1: Aan de hand van een film en gesprek ontdekken we de impact van het conflict op twee families – Palestijns en Israëliësch. Maar ook hoe verschillen blijkaar niet hoeven te leiden tot een definitieve, absolute, verwijdering.

Avond 2: De tweede avond wordt geleid door ds. Finnema en richt zich op de kernvraag: hoe verhouden Kerk en Israël zich tot elkaar? Wat betekent de voortgaande geschiedenis van God met Abraham, Isaak, Jakob en het Joodse volk voor ons vandaag? Waar ligt de kern van onze verbondenheid als kerken met Israël?

Deze avonden zijn geen zoektocht naar schuldigen of partij kiezen in het complexe conflict tussen Israël en de Palestijnen. Het gaat om verdieping, om theologisch en spiritueel inzicht, en om een hernieuwd bewustzijn van onze rol als christelijke gemeenschap. Doe mee, luister mee en denk mee.

De inleider en begeleider voor beide avonden is ds. Jan Finnema, gemeente predikant in Oosthem. Hij deed voor zijn studie onderzoek in Jeruzalem, waar het gezin twee jaar heeft gewoond (1995-1997). Na de periode Israël was hij aansluitend enige jaren beleidsmedewerker bij het kerkelijk orgaan "Kerk en Israël" van de PKN.

Beide avonden worden gehouden in de Hoeksteen, Middelwijk 148, Drachten

Avond 1: dinsdag 21 januari Avond 2: donderdag 6 februari

# KERKDIENTEN ZONDAG 12 JANUARI 2025

De kerkenraad heet u van harte welkom bij deze diensten

## DE OASE

**09.30 uur: ochtenddienst. Voorganger: ds. Sijbrand Alblas, Viering Heilig Avondmaal**

Thema: De doop en de duif

Deze zondag lezen we het verhaal uit Lukas 3 over de doop van Jezus in de woestijn. Het is de tekst die onlosmakelijk verbonden is met deze zondag. En nadat Jezus gedoopt is, daalt de Geest in de vorm van een duif op Jezus neer. Ooit sprak ik in een grot in Limburg met de gids . Toen hij hoorde dat ik theoloog ben, vertelde hij mij een verhaal dat ik nooit meer vergeten ben. Hij legde mij uit dat een duif als één van de weinige dieren geen galblaas heeft. Thuis heb ik het nagezocht, maar het klopt inderdaad. Gal staat voor bitterheid. Denk maar aan onze uitdrukking 'gal spuwen'. En daarom is het ook prachtig een symbool van de Geest, die ons alleen goede gaven geeft.

## DE ZUIDERKERK

**10.00 uur: ochtenddienst. Voorganger: ds. Peter Smilde, Viering Heilig Avondmaal**

Deze zondag staan we stil bij het derde (van de zeven) wonderteken van Jezus, zoals die in het Johannesevangelie beschreven staan, en wel de genezing in het badhuis van Bethesda.

Een man die 38 jaar ziek was wordt door Jezus genezen (Johannes 5). En dat nog wel op de sabbat. Het is een teken. Maar waar verwijst het naar? Wat betekent het voor ons als burgers van het koninkrijk, medewerkers van Gods nieuwe wereld? In deze dienst zullen daarvan al iets proeven in brood en wijn. Welkom dus aan de tafel! O ja, er is na afloop van de dienst een nazit. Er wordt iets verteld over de mogelijke plannen rondom het liturgisch centrum.

## DE GROTE KERK

**10.30 uur: ochtenddienst. Voorganger: ds. Bram Grandia, Doesburg**

Farao en Herodes: Verlichte kindermoordenaars, doodsbang voor Joodse jongetjes, dus ook voor Jezus.

Eigenlijk zou vandaag de Doop van Jezus door Johannes centraal moeten staan. Maar in de laatste dienst van de serie over ikonen is deze tekst vorige week aan de orde geweest. Daarom nu met terugwerkende kracht het verhaal van De wijzen en Herodes en de kindermoord uit Matteüs 2. Die tekst verbind ik met Exodus 1 waar de farao van Egypte alle joodse jongetjes wil doden. Dictators zijn bang voor kinderen. Want elke baby kan een toekomstige leider zijn die hem van zijn troon stoot. Dictators lijden aan paranoia. Daarom zijn ze zo goed in afluisteren, gevangen zetten en uit de weg ruimen. Toch hebben die mannen- het zijn haast altijd mannen- Goddank niet het laatste woord.

## DE SCHAKEL

**19.30 uur: avonddienst. Voorganger: Ds. Marius J. Koppe, Dokkum**

Met muzikale medewerking van Annejaap Soldaat

**Collectes: 1: de Schakel 2: bloemen**

**Collectes in de Oase, de Zuiderkerk en de Grote Kerk op 12 januari 2025**

**1: 2: Pastoraat 3.**

Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Drachten.

Voor de diaconale doelen is het nummer NL40RABO0373736843 t.n.v.

Diaconie/ZWO. U kunt deelnemen aan de collecten via <https://site.skqcollect.nl/46/>

of scan de QR-code hier met een scanner op uw telefoon (niet de scanner van uw bank). Deze QR-code wisselt zondagmorgen. Tot zaterdag geeft hij de collectes van vorige week weer.

Als u de Kerkapp op uw telefoon hebt kunt u daar ook mee betalen.



Sechje fan ús beppe:  
"Avondmaal: brea foar ûnderweis"





Het kerkasiel in Kampen kan op brede steun rekenen. Scriba René de Reuver bracht maandag een bezoek aan de kerk om dat duidelijk te maken: "We moeten opkomen voor kwetsbare kinderen."

De Protestantse Wijkgemeente Open Hof houdt sinds 21 november een doorlopende kerkdienst om bescherming te bieden aan het Oezbeekse gezin Babayants. Deze familie loopt groot gevaar om uitgezet te worden, terwijl de kinderen in Nederland zijn opgegroeid en dus geworteld zijn.

De Reuver: "Het is een situatie die we als kerk niet hebben opgezocht, maar waar we mee worden geconfronteerd. Vanuit Godswege wordt dit op onze weg geplaatst. Wanneer mensen bij de kerk komen en een beroep op je doen, kijk je niet weg maar zoek je hoe je hulp kunt bieden."

### **Vanuit barmhartigheid**

Predikant Kasper Jager liet weten dat de wijkgemeente er heel open is ingestapt: "We begonnen dit kerkasiel met een open eind. We doen dat vanuit barmhartigheid. Hoelang het kerkasiel gaat duren weten we niet. Ik denk dat we het lang kunnen uithouden, maar we hopen dat het kort zal zijn. Wij zijn dankbaar met de steun die we al krijgen van voorgangers en gemeenten en nodigen andere gemeenten van harte uit om ook deel te nemen aan de kerkdienst in het belang van gewortelde kinderen."

### **Kinderen de dupe**

Zes jaar geleden was er een kerkasiel in Den Haag dat ruim drie maanden duurde. Volgens De Reuver is er toen een kinderpardon gekomen, met daarbij de toezegging dat asielpcedures korter zouden gaan duren: "We zien dat dit niet heeft gewerkt en we zitten nu met de desastreuze gevolgen, waar in het bijzonder honderden kinderen de dupe van worden. Een rechtmatig systeem is belangrijk en daar moeten we goed mee omgaan, maar dat kan en mag niet ten koste van kinderen gaan. Dat is niet rechtvaardig. De Protestantse Kerk gaat het om barmhartigheid en gerechtigheid. De familie Babayants staat helaas symbool voor een veel groter probleem."

Tijdens het bezoek in Kampen had De Reuver een ontmoeting met de familie Babayants en medewerkers van het kerkasiel. Daarnaast nam hij ook een halfuur van de dienst voor zijn rekening. Meer informatie over het kerkasiel is te vinden op de website [www.kerkasielkampen.nl](http://www.kerkasielkampen.nl)

### **Kerkasiel: dienst in Kampen uit Drachten**

Zondag 12 januari zal een aantal leden van de PGD afreizen naar Kampen. Het mannenkoor Con Spirito en ik zullen van 18.00 uur tot 20.00 uur een zang- en gebedsdienst verzorgen om zo te helpen de kerkdiensten dag en nacht gaande te houden. Als u volgende week mee wilt gaan bent u hartelijk welkom. Het adres is: De Open Hof, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen. Het mooiste is natuurlijk om samen te reizen. Volgende maand hopen we opnieuw present te zijn. Dan met de zanggroep o.l.v. Lies Dijkstra.

Hartelijke groeten,  
Ds. Peter Smilde

# ACTIVITEITEN PG DRACHTEN



## DE ZUIDERKERK

### “PLEZIER EN VERTIER”

De leden van de activiteitencommissie 'Plezier en Vertier': Johannes Bergsma, Marieke van Heerringen en ondergetekende, wensen u een heel goed en gezond, maar ook een heel gezellig nieuw jaar toe!

Wij zijn alweer druk bezig om in het nieuwe seizoen leuke dingen voor u te organiseren. Een van de eerste activiteiten is een **SNERT-WANDELTOCHT**.

Op 18 januari 2025 worden er twee winterse wandeltochten uitgezet vanuit de Zuiderkerk: één van 2,5 kilometer en één van 5 kilometer. Inloop voor beide wandeltochten: 14.30 uur. U vertrekt met een flesje water voor de dorst en halverwege wordt u een gezonde versnapering aangeboden. Natuurlijk hopen wij op een mooie, frisse, zonnige winterdag! En bent u na de wandeling koud en hongerig geworden, geen nood: na afloop gaan we samen heerlijk erwtensoep met roggenbrood en spek eten! Bent u niet in staat om mee te wandelen, dan bent u ook van harte welkom voor alleen de snertmaaltijd!



U kunt zich aanmelden via [activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl](mailto:activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl)

Kosten: voor de wandeltocht: € 2,50 en voor de maaltijd mag u zelf bepalen wat u er voor over heeft.

Wij zien er naar uit u te ontmoeten in een nieuw jaar vol activiteiten!

Namens de Activiteitencommissie 'Plezier en Vertier',  
Coby de Vries

## KINDERNEVDIENST EN OPPAS IN DE ZUIDERKERK

In tegenstelling tot wat staat vermeld in Geandewei is er aanstaande zondag 5.1 wel Kindernevendienst en Oppas in de Zuiderkerk.

Ons verlangen is om na Advent en Kerst door te gaan met Kindernevendienst en Oppas in de Zuiderkerk. Om dit te realiseren is het wenselijk dat het team met nog een aantal mensen wordt versterkt, zowel voor de Kindernevendienst als voor de Oppas.

Heb jij / heeft u interesse om mee te werken? Neem dan voor informatie contact op met:

Baukje de Boer  
E: [kinderkerk@pgdrachten.nl](mailto:kinderkerk@pgdrachten.nl)

Alvast bedankt!

Namens het Kindernevendienst en Oppas team,  
Jan Wesselius



## LITURGISCH CENTRUM ZUIDERKERK



Al geruime tijd bestaat bij velen de wens om de inrichting van het liturgisch centrum van de Zuiderkerk een meer samenhangend en eigentijds aanzien te geven. Welnu, voor diegenen hebben we goed nieuws! Er ligt een ontwerp waar de taakgroep vieren van de Zuiderkerk en de beide predikanten enthousiast over zijn. Zij willen de plannen aan de gemeente voorleggen op zondag 12 januari, na de ochtenddienst. Dan zal de ontwerper zijn ideeën toelichten en is er gelegenheid om te reageren. Ook zal worden verteld om hoeveel geld het gaat en hoe we denken dit geld bij elkaar te brengen. We zien uit naar een grote opkomst op 12 januari.

Een hartelijke groet,  
de taakgroep vieren Zuiderkerk en het College van Kerkrentmeesters

## HIGH TEA VOOR WORLD SERVANTS IN DE ZUIDERKERK!



Wij, Daisy Han van der Spoel, Anneke Siersema en Wietze & Attie Visser gaan in 2025 vanuit Drachten en Boornbergum met World Servants op project. Daisy gaat naar Ecuador en Anneke, Wietze en Attie naar Malawi. Om onze projecten te financieren organiseren we een

**HIGH TEA IN DE ZUIDERKERK OP  
DONDERDAG 23 JANUARI VAN 14.30–16.30 UUR**



U kunt genieten van verschillende soorten thee en (zelfgemaakte) lekkernijen. Ook zullen we vertellen wat we in Ecuador en Malawi gaan doen. Verder zal er een verloting zijn met leuke prijsjes.

Komt u ook? Opgeven kan tot 21 januari bij [koster-zuiderkerk@pgdrachten.nl](mailto:koster-zuiderkerk@pgdrachten.nl). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang!

Kosten: er is geen entree, maar u mag naderhand zelf bepalen wat u wilt geven. Betalen kan contant of via een QR-code. Aan de lootjes voor de verloting zijn wel kosten verbonden. We zien u graag op 23 januari.

Groeten van Daisy, Anneke, Wietze en Attie.



## Samen gezellig lunchen in de Zuiderkerk



Dat kan op vrijdag 7 februari 2025.

Inloop is om 12.00 uur en om 12.15 uur begint de lunch en duurt tot ±14.00 uur.

Er kunnen 35 personen deelnemen.

Kosten .....wat het u waard is!

Wilt u alstublieft na 11.50 uur in de Zuiderkerk arriveren?

Als u op vrijdag 7 februari 2025 wilt deelnemen, dan kunt u zich tot en met maandag 3 februari 2025 opgeven bij Aafke Oosterveld – Meijer.

Mailen mag naar: [w.oosterveld@hetnet.nl](mailto:w.oosterveld@hetnet.nl)

Mochten er diët wensen zijn dan kunt u deze doorgeven als u zich aanmeldt.

Tot ziens in de Zuiderkerk,  
Aafke, Anja, Ineke, Wil en Dinie.



## INITIATIEFGROEP PG DRACHTEN

### Groene kerkdienst in Drachten over duurzaam leven

Op zondag 19 januari om 10.00 uur vindt er een bijzondere dienst plaats in de Zuiderkerk (De Drift 46, Drachten). Deze dienst is een initiatief van de Groene Kerk Drachten en staat in het teken van een groener en duurzamer leven. Het thema is *Genieten van genoeg*.

Tijdens deze dienst neemt Alfred Slomp ons mee in zijn ontdekkingsstocht naar een bewuster leven. Slomp, bekend van zijn workshops binnen christelijk Nederland, zijn boeken, de podcast Groene Mafkezen en zijn Instagram-account, deelt zijn ervaringen en inzichten over bewuste keuzes. Zelf zegt hij over zijn zoektocht: "Mijn leven is nu rijker dan als ik grenzeloos zou toegeven aan al mijn verlangens." We leren van zijn ervaringen en kunnen aan het begin van dit jaar nieuwe goede voornemens opdoen.

De liturgie wordt verzorgd door ds. Sijbrand Alblas. Hij werd aan het denken gezet door een citaat uit het boek *Genieten van Genoeg* van Martine Vonk. In dat boek schrijft Vonk: "Ik was eens op bezoek in een benedictijner klooster in Egmond. Een van de monniken vertelde: Stel je een glas water voor. Dit glas water staat symbool voor wat je nodig hebt, voor wat voldoende is. Het water symboliseert dat wat God ons door zijn schepping geeft. Er wordt zoveel water ingeschonken dat het glas overstroomt. Dat is overvloed. Wat wij vaak doen, is er nog een glas bijzetten. En nog één. We maken onze maat groter.

Wanneer dan maar twee van de drie glazen vol zijn, vinden we dat we niet genoeg hebben. Terwijl we aan één glas al voldoende hebben. "We leven in overmaat en zien daardoor onze overvloed niet meer." De Bijbellesing is Mattheüs 6:24-34, waarin het gaat over waar we ten diepste voor leven en welke keuzes hierbij horen.

Iedereen is van harte welkom om deze inspirerende dienst bij te wonen en samen na te denken over een duurzamer leven. Voor de kinderen is er een groene kindernevendienst. Ook is het mogelijk om na de dienst door te praten over dit thema.



Foto: Niek Stam

### DE OASE

- Persoonlijk gebed na de dienst: Aukje Slootweg en Hannie van der Wouden
- Iedere dinsdagochtend (tussen 10.00 en 12.00 uur) bent u van harte welkom in de Oase om een **kopje koffie of thee** te komen drinken en om even een praatje te maken. Wilt u een kaarsje aansteken, even de stilte ervaren in de kerkzaal, ook dat kan deze ochtend. Graag tot ziens.

### UITNODIGING GEMEENTELEDEN

#### Sociëteit 'Nocht en Wille'

Op **woensdag 12 februari** hebben we de politie als gastspreker met als belangrijk onderwerp:

'voorlichting over cybercriminaliteit, babbeltrucs, phishing-mails, oplichting, aftroggelen van bankpas enz.' We nodigen deze bijeenkomst **iedereen uit van PGDrachten** om te horen hoe kan ik dit voorkomen! Het komt in Drachten gemiddeld genomen vaak voor.

Wilt u een programma om te zien wat we meer bieden? Deze liggen in de OASE hal. Neem gerust één mee. De contributie is slechts € 20,- per seizoen incl. koffie/thee en wat lekkers.

Mogen we u allen begroeten?

Tot ziens op **woensdag 12 februari** van 14.00 – 16.00 uur in de OASE! **Noteer deze datum alvast.**  
*Jelly Hofstra.*



### ACTIE VOEDSELBANK



In de tweede week van januari willen we graag meedoen aan de landelijke actie van Kerk in Actie voor de Voedselbank. De voedselbanken weten uit ervaring dat in januari de aanvoer van levensmiddelen laag is. Hierdoor kunnen zij niet voldoende pakketten maken voor de mensen die dit hard nodig hebben. Op zondag 12 januari staan er in al onze PGD kerken daarom dozen klaar die gevuld kunnen worden.

De producten waar de mensen van de voedselbank behoefte aan hebben zijn o.a.: Zonnebloemolie of olijfolie, groenteconserven, soep in blik of zak, zilvervliesrijst, volkorenpasta, houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie of thee, couscous, havermout

Mogen wij op u rekenen?

Namens de diaconie van de PGDrachten: bedankt!

# DE GROTE KERK



## Kniepertjes bakken met Pieternel en Thomasvaer tijdens de open sociëteit.

Hierbij nodig ik u hartelijk uit om aanwezig te zijn bij onze volgende Open Sociëteit in de koffiekamer van de Grote Kerk te Drachten (hoek Drift en Zuidkade) nu zondagmiddag, 12 januari 2025 vanaf half drie. De koffie en thee staan klaar ook in de pauze. Na afloop om ongeveer vier uur staat er een hapje en drankje klaar. De toegang is gratis, de collectebus staat uitnodigend op de bar. Deze keer komen Pieternel en Thomasvaer bij ons op bezoek, u kent ze vast nog wel van de bruiloft van Kloris en Roosje vierhonderd jaar geleden ongeveer. Zij gaan Kniepertjes voor ons bakken en kijken ondertussen kluchtig met ons terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het nieuwe. Namens de Werkgroep Grote Kerk/Taakgroep Maatschappij, Lies Mulder

### VAN HARTE WELKOM OM MEE TE BIDDEN TIJDENS DE WEEK VAN GEBED IN DRACHTEN THEMA: JA, IK GELOOF!



Deze week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door tijdens deze voor eenheid samen bidden, ervaren wij dat wij verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen wij onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving, dichtbij en ver weg. Ook in Drachten doen wij mee met deze Week van gebed. Zondag 19 januari is de start in de Grote Kerk. Voorgangers van verschillende denominaties werken mee aan deze dienst, die om 19.00 uur begint

Hieronder het schema op welke dagen en waar een korte bijeenkomst wordt gehouden.

Zondag 19/1	De Grote Kerk	De Drift	gezamenlijke viering
Maandag 20/1	De Open Thuis gemeente	Brouwersingel	Willem Boorsma
Dinsdag 21/1	De Oase	Ringweg	Sijbrand Alblas
Woensdag 22/1	Eben Haezer	Houtlaan	Jelle Nutma
Donderdag 23/1	De Kapelkerk	Berglaan	Ferdinand Perik
Vrijdag 24/1	De Hoeksteen	Leidijk	Tonny Nap

Alle avonden beginnen om 19.00 uur. U bent van harte welkom!

## Hallo allemaal!

Mijn naam is A yeon. Ik ben 17 jaar oud.  
Ik ga een verhaal vertellen over de kaartjes.  
Heeft u wel eens een kaartje in de brievenbus of thuis ontvangen?  
Als de kaart komt vanuit Oase, dat heb ik zelf gemaakt. Maar hoe weet ik dat? Omdat ik altijd de nieuwsbrieven en het kerkblad lees.  
Als iemand 80 of 80 plus jarig is, iemand heel erg ziek is, iemand zijn of haar trouwdag viert, of een partner van iemand die overleden is. Deze mensen stuur ik bijna allemaal kaarten.  
Sterker nog, ik maak en stuur kaarten in de hoop ze wat kracht te geven of na te denken over hoe ik ze vreugde kan brengen. En een van de redenen dat ik hen kaarten stuur, is omdat ik hoop dat het ontvangen van een kaart niet het einde is, maar dat er enige verandering zal plaatsvinden in onze kerken. Wij zijn één. Ik hoop dat we kerken zullen worden die samen zingen, samen bidden, vooruitgaan en samen glorie ontvangen. Eerst vanuit Noord begonnen maar steeds meerdere deelgebied stuur ik kaarten. (behalve deelgebied West)



Ik zie u vast wel in de kerk.

Hartelijke groet  
A yeon.



## DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:

### Deelgebied Oost

De heer Roel van Duinen

### Deelgebied West

De heer en mevrouw Zwarts  
Mevrouw B. Colijn-Noteboom

### Deelgebied Noord

Familie A. Haarsma  
Mevrouw T. Wester

### Deelgebied Zuid

Mevrouw N. Boonstra-Wijma  
De heer D. Bosgraaf

### Zorgcentra

Mevrouw K. van der Wal-Hoekstra



## Verlangten: van grijze luchten naar een witte wereld.....



Hoi Koning Winter  
van vorst en van kou  
van truien met kabels  
van luchten strakblauw

van mutsen en wanten  
van koekie en zoop  
van snert, worst  
en stampot  
van wafels met stroop

van schrappen  
van strooien  
van ijs op de sloot  
van sneeuw in de straten  
van wangen felrood

hoi Koning Winter  
van sneeuwpop en ar  
't mag best weer een keertje  
oerhollands en bar