



MenorAviertje

Nieuwsbrief voor deelgebied Drachten-Oost

Zondag 14 april 2024

jaargang 24, nummer 32

Naam van de zondag: Misericordia

De tweede zondag na Pasen, de zondag van Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheid.

De naam is ontleend aan Psalm 33, vers 5 waar staat: "De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren". Dat weten we sinds Pasen: God toont zijn goedertierenheid aan heel de wereld.

De kleur van de zondag is tot Pinksteren wit, kleur van zuiverheid, waarheid en feest.

Berichten voor het MenorAviertje tot donderdag 19.00 uur: nieuws-oost@pgdrachten.nl

Samensteller: Coby de Vries: tel. 0512 – 510 868 / 06 11 058 411

Pastoraat Deelgebied Oost:

Ds. Harmen Engelsma, tel. 0516-427184 / 06-12285218 / Email: ds.engelsma@pgdrachten.nl

Ds. Sijbrand Alblas, tel. 06-81376707 / Email: ds.alblas@pgdrachten.nl

AANDACHT VOOR ELKAAR

De heer Jan Holwerda heeft inmiddels de vierde kuur afgerond en zijn toestand is, gezien de omstandigheden, best goed. 'De mindere dagen zijn in de minderheid', liet hij mij weten. Wel wordt de behandeling door de opeenstapeling van de kuren zwaarder. Wij leven mee.

Er zijn meer mensen in deelgebied Oost die hebben te maken met onderzoeken en behandelingen. Over hen in een volgend Menoraviertje meer. Wij leven mee.

Met een hartelijke groet,
ds. Harmen Engelsma



Jubileum

De heer S.J.C. van Damme en mevrouw L. van Damme-van der Heide hopen op 28 april hun 60e trouwdag te mogen beleven. Wij wensen hen een fijne gedenkdag en de ervaring van Gods zegenende nabijheid in de toekomst.

Hartelijk dank voor al uw felicitaties !

Op lentedag 1969 zijn we getrouwd. Wij zijn dankbaar voor al die gelukkige 55 jaren samen onder Gods hoede en in verbinding met velen van u, ook nu weer voelbaar. Dat vierden we gezellig met z'n tweetjes in Valencia. Blij verast werden we bij thuiskomst door de wel veertig -tel je zegeningen immers- soms zelfgemaakte wenskaarten en vaak treffende teksten op de deurmat.

Martha en Fokke Wijngaarden

Verjaardagsmiddag

We hebben besloten dat de uitnodigingen voor de verjaardagsmiddag vanaf heden naar gemeenteleden in de leeftijd van 80 jaar en ouder gaan. Dit was eerder 75 jaar en ouder. Jongere partners zijn altijd welkom. U krijgt zoals altijd, een schriftelijke uitnodiging. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Sietske Leistra.

Met een hartelijke groet, namens Taakgroep Deelgebied Oost,
Sietske Leistra

Vesper Drachten Oost in de Hoeksteen

Op zondag 21 april staat de tweede vesper van dit jaar gepland in kerkgebouw De Hoeksteen, deze keer onder leiding van ds. Tonnie Nap. Het is de bedoeling dat gemeenteleden uit beide gemeenten, NGK De Hoeksteen en PG Drachten - deelgebied Oost, in een zanggroep mee gaan werken aan deze dienst. De zanggroep wordt dan begeleid door Jitty van der Velden.

Er zal voortgeborduurd worden op het thema van de schepping waar we in de eerste dienst al mee gestart zijn. Deze keer staat psalm 84 centraal met als thema 'Dieren kijken ons aan'.

De Werkgroep Samen Doen

KERKDIENTEN ZONDAG 14 APRIL 2024

De kerkenraad heet u van harte welkom bij deze diensten

DE OASE

Let op: gewijzigde aanvangstijd !!!

10.00 uur: familiedienst. Voorganger: Ds. Sijbrand Alblas

Thema: Liefde is....

Met medewerking van de familieband

Liefde kent vele talen. En iedereen spreekt weer een andere taal. Ook de liefde van God ontvangen we allemaal op een andere manier. Daar is in deze dienst alle ruimte voor. We gaan dan ook tijdens de dienst in verschillende workshops uit elkaar.

Één van de workshops wordt geleid door Ruwan van der Iest. Hij loopt vanaf 15 april stage in onze gemeente omdat hij predikant wil worden. Ook geeft hij les over het Bijbelse Grieks. Ruwan zal meer vertellen over de drie Griekse woorden voor liefde. En onder leiding van Angela van Arendonk is er een dansworkshop. In de Bijbel lezen we dat er voor God wordt gedanst. Zo danste koning David voor de ark om zijn liefde voor God te tonen.

Verder is het mogelijk om een lied in te studeren, wat ook gaat over de liefde van God. En voor de kinderen en tieners is er ook van alles te doen. Iedereen is van harte welkom!

DE ZUIDERKERK

10.00 uur: ochtenddienst. Voorganger: Pastor Nicolien Bergsma-Wolters

Vandaag is het alweer de tweede zondag na Pasen. Het nieuws over de opstanding van Jezus moet verder verspreid worden. Maar om een boodschap goed te kunnen laten landen, heb je de volledig aandacht van en de verbinding met jouw hoorder nodig. Het thema van deze dienst is dan ook "Hoor je mij?". We denken na over de woorden uit 1 Johannes 1: 1-7.

DE GROTE KERK

10.30 uur: ochtenddienst. Voorganger: Ds. Annelies van Setten-Ruhrwien

Doorgaans wordt op deze zondag aandacht besteed aan één van Jezus' Ego eimi - Ik ben woorden, Ik ben de Goede Herder. Het is nog niet zo vanzelfsprekend dat we -in navolging van Jezus- dat goede herderschap kunnen en willen beoefenen, getuige een gedicht Michel van der Plas. Om nog maar te zwijgen van de niet aflatende stroom van schapen van elders.

DE SCHAKEL

19.30 uur: avonddienst. Voorganger: broeder Gerrit Snip, Zuidhorn

Met medewerking van Anne Jaap Soldaat

Collectes: 1. De Schakel 2. Bloemen

**Collectes in de Oase, de Zuiderkerk en de Grote Kerk
Op zondag 14 april**

Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor de diaconale doelen is het nummer NL40RABO0373736843 t.n.v. Diaconie/ZWO. U kunt ook meedoen via: www.pgdrachten.nl . Kies dan Collecte of scan de QR-code en met de App Appostel.

1: Kerk in Actie: Rwanda

2: Pastoraat

3: Ouderenwerk



Collecte

ACTIVITEITEN PG DRACHTEN

EVEN VOORSTELLEN



Mijn naam is Ruwan van der Iest en vanaf 8 april begin ik als predikant-stagiair binnen de PG Drachten. Momenteel ben ik, samen met mijn vrouw Marije, woonachtig in Ureterp, waar wij in 2023 zijn komen wonen. In oktober is onze zoon Gerrit Andreas geboren. Oorspronkelijk kom ik uit het dorp Gorredijk, dus de omgeving van Ureterp en Drachten is mij goed bekend! Naast mijn bezigheden binnen de kerk ben ik werkzaam als docent Nieuwtestamentisch Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen en als docent Grieks en Latijn op een middelbare school. In de avonduren mag ik graag muziek maken als bassist in een coverband. In de praktijk zult u mij zowel binnen, als buiten de kerk tegen kunnen komen. Ik zal voorgaan in de eredienst en pastorale werkzaamheden verrichten. Verder hoop ik activiteiten te organiseren, waar wij in gesprek kunnen gaan over de Bijbel, het christendom en de kerk van

vroeger en nu. Ik vind het bijzonder mooi dat ik de kans krijg om, samen met de collega's van de PG Drachten, aan het werk te mogen gaan binnen de kerk en gemeenschap van Christus en de kennis en vaardigheden van het predikantschap, onder begeleiding van ds. Alblas, verder uit te diepen. Met de kennis die ik in mijn studies en werk in het onderwijs heb opgedaan, hoop ik mee te bouwen aan een toekomstbestendige kerk, waar iedereen zich thuis mag voelen.

Al met al hoop ik een leuke en leerzame tijd tegemoet te gaan en u allen snel te ontmoeten!

Ruwan van der Iest



DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:

Deelgebied Oost:

Mevrouw A. Groen

Deelgebied West:

De heer en mevrouw Maaswinkel

De heer en mevrouw Van Witteloostuyn

Deelgebied Zuid:

Mevrouw F. Huitema-Drost

Mevrouw R. Terpstra-de Haan

Deelgebied Noord:

Familie Veger

Familie Piersma

DE ZUIDERKERK

ORGANIST

Misschien is het u al opgevallen dat Evert Bremer niet zo vaak meer in de Zuiderkerk op het orgel speelt. Hij voelt zich helemaal niet fit en is doof en duizelig. Tot de zomervakantie gaan Cor Zijlstra en ondergetekende hem vervangen. In de tweede helft van 2024 roosteren we hem ook nog niet in. We gaan bekijken hoe het verdergaat. Voor vervanging hebben we ons licht opgestoken bij het college van organisten. Zodra wij meer weten daarover hoort u van ons.

Vriendelijke groeten, Hans Dorsman

BEDANKT!

Afgelopen donderdag heb ik in de Zuiderkerk een high tea georganiseerd om geld bij elkaar te brengen voor mijn reis naar Rwanda. Ik ga daar samen met een groep van World Servants meehelpen om een Fair Trade Centrum te bouwen en om te leren van de cultuur van de mensen daar. Ik heb daar donderdag iets van kunnen vertellen. Het was een gezellige high tea, er was een kleine loterij en mensen konden een gift geven om mij te sponsoren. Allemaal hartelijk bedankt daarvoor. Als bekend is hoeveel geld de high tea heeft opgebracht, dan zullen jullie dat binnenkort wel horen. Koster Marieke zal dat in haar nieuwsbrief 'Even bijpraten door de koster' medelen. Als u niet in de gelegenheid was om te komen en u wilt mij toch ook sponsoren, dan kan dit via: <https://geef.ws/daisy>

Alvast heel hartelijk dank!
Daisy Han van der Spoel



MUZIEKMIDDAG IN DE ZUIDERKERK NU ZONDAG 14 APRIL

Een gezellige, ongedwongen uurtje waarin van alles op muziekgebied aan de orde kan komen.
Bijvoorbeeld:

- Iets spelen of zingen, alleen of met een groepje
- Zijn er jonge talenten onder ons die ook mee willen doen?
- Een mooi verhaal van een gebeurtenis in het leven vertellen waar muziek een rol in speelde en dan die muziek samen beluisteren
- Een verzoeknummer opgeven dat afgespeeld kan worden om samen van te genieten.
- En natuurlijk samen zingen; een beetje oefenen en er dan iets moois van maken
- Er alleen zijn om te luisteren en voor de ontmoeting met elkaar
- Kortom: bezig zijn met muziek; klassiek, modern, religieus of niet: alles kan!



Muziek hangt samen met gevoelens en emoties, en dat ondergaat iedereen. Zullen we dat eens samen beleven? De middag begint om 15.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 14.30 uur.

U bent van harte welkom, ook om gewoon te luisteren: we maken er samen een gezellige middag van!

Op vrijdagavond 19 april 2024 is er vanaf 20.00 uur voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Drachten weer een

GEZELLIGE AVOND IN DE ZUIDERKERK

Een avond voor ontmoeting, een praatje met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje; plezier en spanning bij het Rad van Avontuur. Bovendien speelt en zingt het duo 'Your mum should know' radiohits van nu en songs uit je moeders jeugd. Kortom: een avond vol gezelligheid!!

Bij binnenkomst is er voor iedereen een kopje koffie of thee met 'iets er bij'. Meer consumpties zijn voor eigen rekening. En het is natuurlijk handig om wat losse euro's mee te nemen voor het Rad van Avontuur, want er zijn mooie prijzen te winnen!

Deze avond kunt u zó binnenlopen, maar het is handig als u zich van tevoren even opgeeft.

Dat kan via email: activiteitencommissie-zuiderkerk@pgdrachten.nl

Namens de activiteitencommissie 'Plezier en Vertier',
Coby de Vries



IT GIET OAN!

U kunt u zich opgeven voor een busreis naar Elburg, waar wij de Bijbelse figuren in het Zandsculpturen-museum gaan bewonderen. Het zand voor deze sculpturen komt uit het Markermeer en er zijn er een paar honderd. Er is alom lof voor dit evenement!



Datum: dinsdag 23 april a.s.

De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf de Zuiderkerk.

De prijs is € 37,50 per persoon voor busreis, entree en twee koffie / thee met gebak.

Na de bezichtiging van de kunstwerken is er nog tijd voor een wandeling of het nuttigen van een versnapering in het mooie stadje Elburg.

Wij vertrekken om 15.45 uur weer richting Drachten en we zullen daar ca. 17.00 uur aankomen.

Opgave bij: Jellie Douma of bij Anja Jonkman

SAMEN GEZELLIG LUNCHEN IN DE ZUIDERKERK



Dat kan op vrijdag 3 mei 2024.

Inloop is om 12.00 uur en om 12.15 uur begint de lunch en duurt tot ± 14.00 uur. Er kunnen 35 personen deelnemen.

Kosten.....wat het u waard is!

Wilt u alstublieft na 11.50 uur in de Zuiderkerk arriveren?

Als u op vrijdag 3 mei 2024 wilt deelnemen dan kunt u zich tot en met maandag 29 april 2024 opgeven bij:

Aafke Oosterveld-Meijer. Mailen mag naar: w.oosterveld@hetnet.nl.

Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven als u zich aanmeldt.

Tot ziens in de Zuiderkerk,
Aafke, Anja, Ineke, Wil en Dinie

DE OASE

PERSOONLIJKE VOORBEDE DEZE ZONDAG:

Aukje Slootweg en Anno Veenstra

OPEN KERK

Iedere dinsdagochtend (van 10.00 – 12.00 uur) bent u van harte welkom in de Oase om een kopje koffie of thee te komen drinken en om even een praatje te maken. Wilt u een kaarsje aansteken, even de stilte ervaren in de kerkzaal? Ook dat kan deze ochtend.

ZATERDAG 13 APRIL VAN 09.30 TOT 12.00 UUR IN DE OASE:



TERUGBLIK MAALTIJD 5 APRIL 2024



Beste mensen,

Wat een geweldige avond hebben we gehad vrijdagavond 5 april jl.! Heerlijk gegeten en gedronken van een zelfgemaakt buffet met o.a. rijst, kip-kerrie, goulash en salade. Vooraf was er soep en na afloop ook nog een heerlijk toetje.

Een geslaagde avond met lieve mensen en een prachtige pbrengst voor de Imena Foundation.

Maar liefst 870,80 euro zal worden overgemaakt naar dit goede doel. Reinie Bouma hield een mooie toespraak en liet indrukwekkende filmpjes zien over het mooie werk dat Imena Foundation doet in o.a. Kenia.

Ik wil graag alle medewerkers, de inkopers/klaarzetters/afwassers en etenkokers en eters hartelijk bedanken. Het was super!

Hartelijke groet,
Annie Zuiderveen

Zondag 21 april
 Aanvang 19.30
 Koffie/thee vanaf 19.15

Aanbidding
 Gebed
 Getuigenis

Ringweg 3
 9201 GT Drachten



PRAISE + PRAYER

DRACHTEN

*Iedereen welkom,
 kom zoals je bent!*

een plek waar
 we elkaar ontmoeten,
 zingen van de liefde en
 goedheid van God
 en door gebed
 om elkaar
 heen staan!

Met:
Hadassa
 Praise Ureterp



DE GROTE KERK

OPEN SOCIËTEIT

Zondag 28 april a.s. is er weer Open Sociëteit van 14.30 – 16.30 uur in de koffiekamer van de Grote Kerk. We hopen dat het net zo verassend is als op 17 maart toen Bert Brouwer ons luchtig vertelde over ontwikkelingen van rouwbrieven in de laatste tweehonderd jaar. Na de pauze praatten we over het ouder worden en wat je dan geregeld moet hebben over bijvoorbeeld wachtwoorden, een zinvol actueel testament, je levenseinde-wensen of hoe je partner/erven makkelijk over je banktegoed gaan beschikken.

Op 28 april komt René Romijn voor de pauze enkele gedichten voorlezen en toelichten. Na de pauze kunnen we daar vast nog wel even over doorpraten.

Van harte welkom en aarzel niet om iemand mee te nemen ! Koffie en thee staan klaar vanaf 14.15 uur.



Fokke Wijngaarden
wergroep-grotekerk@pgdrachten.nl

CONCERTEN IN DE GROTE KERK

Martin Mans speelt vanavond op het Hillebrandorgel in de Grote Kerk

Aanvang : 20.00 uur
 Entree: € 15,-

Vocaal Ensemble CantAmici geeft Lenteconcert 'Liefste liederen van overzee'

Zaterdag 13 april (20.00 uur) geeft Vocaal Ensemble CantAmici een licht lenteconcert, 'Liefste liederen van overzee', in de Grote Kerk. Entreekaart: in voorverkoop €10,- (via cantamici.nl), of aan de zaal €12,50.

Concert Sweelinck blokfluit ensemble viert jubileum in de grote kerk

Het Sweelinck Blokfluit Ensemble bestaat 10 jaar en gaat dat vieren op zaterdag 20 april om 16.00 uur in de Grote Kerk van Drachten met een Jubileumconcert.

Datum: zaterdag 20 april
 Aanvang: 16.00 uur
 Entree: € 10,-

WIJZE WOORDEN

De gebroken snaar

Door kinderpolio kon de beroemde violist Itzhak Perlman alleen lopen met behulp van krukken en beensteunen om beide benen. Wanneer Perlman bij een concert moest spelen, was het een lange, trage gang naar het podium. Maar wanneer hij speelde, steeg hij boven zijn fysiek problemen uit.

Eens, tijdens de uitvoering van een zeer moeilijk en uitdagend vioolconcert, knapte een snaar van zijn viool. Het klonk alsof er een kogel werd afgevuurd; het geluid vulde de gehele ruimte van het concertgebouw. Het orkest stopte met spelen en het publiek hield de adem in. Iedereen ging er van uit dat Perlman nu zijn krukken moest pakken en van het podium af moest om een nieuwe snaar te bevestigen of een reserve-viool te pakken. Maar Perlman zette zijn viool weer onder zijn kin en seinde naar de dirigent om het stuk te hervatten.



Eén van de mensen uit het publiek vertelde later gebeurde: "Iedereen weet dat het onmogelijk is om een vioolconcert met drie snaren te spelen. Maar op die avond weigerde Itzhak Perlman dat te erkennen. Je zag hem in zijn hoofd de muziek omzetten, moduleren en veranderen. Op een bepaald punt leek het of hij de snaren aan het herstemmen was zodat er een totaal nieuw geluid ontstond, zoals nog nooit iemand had gehoord. Toen hij klaar was en zijn strijkstok naast zich

hield was er eerst een overweldigende stilte in de zaal. Toen sprong het publiek op om te applaudisseren om haar waardering te laten blijken..

Perlman lachte, streek zijn arm langs zijn voorhoofd en stak zijn strijkstok in de lucht om het publiek stil te krijgen. Hij sprak – niet opschepperig maar zacht en bedachtzaam – en zei:

"Weet u, soms is het de taak van een mens om uit te vinden hoeveel muziek je kunt maken met dat wat je nog hebt."

(Uit: Clara, parochiemagaZINE van de Heilige Clara van Assisi-parochie Drachten)