

# MenorAviertje

**Pastorale brief voor  
deelgebied Drachten-Oost**

**15 mei 2022**

**jaargang 22, nummer 38**

**Naam van de zondag: Cantate**, de vierde zondag na Pasen. Cantate betekent: 'Zingt' en komt uit Psalm 98:1, waar staat: 'Zingt de Heer een nieuw lied.' Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw en in nieuwe liederen zingen we Gods lof. De witte feestkleur blijft tot Pinksteren.

Hulp- en telefoonlijn: [omziennaarelkaar-oost@pgdrachten.nl](mailto:omziennaarelkaar-oost@pgdrachten.nl)

Aanmelding voor het digitale MenorAviertje via: [pgdrachten.nl/nieuwsbrief](http://pgdrachten.nl/nieuwsbrief)

Berichten voor het MenorAviertje tot donderdag 19.00 uur: [nieuws-oost@pgdrachten.nl](mailto:nieuws-oost@pgdrachten.nl)

Het MenorAviertje graag thuis ontvangen? Aanmelden kan via [nieuws-oost@pgdrachten.nl](mailto:nieuws-oost@pgdrachten.nl)

## **Pastoraal Team Oost:**

**Aleid Bouma, voorzitter pastoraat Oost, tel: 520621**

**Fokje Hovius, secretaris pastoraat Oost, tel: 522277**

**Emailadres: [pastoraat-oost@pgdrachten.nl](mailto:pastoraat-oost@pgdrachten.nl)**

## **NIEUWS VAN DE TAAKGROEP PASTORAAT OOST**



### **AANDACHT VOOR ELKAAR**

- Mevrouw Lageveen verbleef afgelopen weken tijdelijk in Rispinge i.v.m. ernstige pijnklachten door gordelroos. Het gaat inmiddels wel beter, maar ze zal voorlopig nog wel klachten houden. Komende dinsdag gaat ze weer naar huis. We hopen dat ze zich geleidelijk aan weer sterker zal gaan voelen.
- Reinier Tel moest afgelopen weekend plotseling weer opgenomen worden in het UMCG vanwege complicaties bij de wond aan zijn been. Opnieuw een tegenslag. Inmiddels is hij weer terug in de Maartenshof, kamer 42, maar hij zal binnenkort opnieuw geopereerd worden. Er wordt heel veel geduld gevraagd van hem en zijn vrouw Mary. We wensen hen veel kracht en sterkte toe.
- De heer Johan van Kammen verblijft voor revalidatie in de Marrewyk, kamer 14. We hopen dat het herstel goed zal verlopen.
- Mevrouw Etje Bijstra verblijft ook in de Marrewyk, kamer 12. We hopen dat ze gauw zal aansterken zodat ze kan beginnen met de vervolgbehandelingen.

Wij denken aan allen die te maken hebben met ziekte, zorgen, gemis en verdriet. Heel veel kracht en sterkte gewenst. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Een hartelijke groet voor u allen,  
De taakgroep pastoraat Oost

## NIEUWE PREDIKANT VOOR OOST

Vorige week schreven we dat het zoeken naar vervanging voor het pastoraat in Oost inmiddels was begonnen en dat we hoopten dat we daar binnenkort meer over zouden kunnen melden. En soms kan een zoektocht heel lang duren, maar soms blijken dingen ook heel snel te kunnen, en dat is deze keer het geval.

Vanaf 16 mei, komende maandag dus al, zal ds. Harmen Engelsma uit Wijnjewoude voor de periode van een jaar de pastorale zorg voor deelgebied Oost op zich nemen. Hij werkt in zijn eigen gemeente parttime en doet daarnaast vaker waarneming/vervanging in vacante gemeenten. Op het volgende menorAviërtje, en natuurlijk ook in de Geandewei, zal hij zichzelf verder voorstellen.

We zien uit naar zijn komst, hopen op een goede samenwerking en wensen ds. Engelsma natuurlijk een heel goede tijd toe.

P.S. Noem maar geen namen, is soms een goed advies. Maar deze keer doen we het toch. Dat het zo snel gelukt is om weer een pastor voor Oost te vinden is vooral te danken aan de enorme inzet van Chris de Haan (vanuit het CvK). Chris: bedankt daarvoor!

Namens de taakgroep pastoraat Oost,  
Aleid Bouma

## CONTACTPERSONEN GEZOCHT !



Zowel in de Geandewei als op deze nieuwsbrief heeft enkele keren een oproep gestaan voor nieuwe contactpersonen. En met resultaat! Twee gemeenteleden hebben inmiddels gehoor gegeven aan deze oproep, en daar zijn we heel blij mee, want ..... "meer handen maken lichter werk". Maar er staan nog steeds diverse vacatures open en we zouden het fijn vinden als er nog meer nieuwe vrijwilligers bijkomen die deze taak op zich willen nemen.

### Wat wordt er van je gevraagd?

Het is niet ingewikkeld. Iedere contactpersoon krijgt een aantal adressen toegewezen. Dat kunnen er vijf zijn of tien, we doen dat in onderling overleg.

Wat is je taak? Je bent letterlijk contact – persoon; als vertegenwoordiger van de kerk zoek je contact met jouw adressen: hoe gaat het met je? Contactpersonen zijn de ogen en oren in de wijk, en in situaties waarin dat gewenst is geef je, in overleg met de betrokkenen, een seintje aan de predikant, ouderling of diaken.

Hoe ziet dat er concreet uit?

- Contactpersonen hoeven niet al hun adressen te bezoeken, niet iedereen zit daarop te wachten.
- Maar op bijzondere momenten laat je je gezicht even zien. Bijvoorbeeld als iemand nieuw ingekomen is, bij een jubileum, een geboorte, een ernstige ziekte of bij ouderdom. Wat is het dan mooi als je even aanbelt met een bloemetje of zomaar.
- Daarnaast zijn er uitnodigingen, kerstattenties of een kerkbalans om langs te brengen.
- Voor overleg kun je altijd terecht bij de hoofdcontactpersoon, ouderling en diaken in jouw sectie, en natuurlijk ook bij de predikant. Daarnaast wordt af en toe een bijeenkomst voor contactpersonen gehouden (per sectie of voor het hele deelgebied).

Denk nu niet: daar ben ik vast niet geschikt voor. Je hoeft geen speciale talenten te hebben om contactpersoon te worden. Het gaat er vooral om dat je beschikbaar bent, "omzien naar elkaar" belangrijk vindt en daar een steentje aan wilt bijdragen.

Als dat zo is, of je wilt er eerst nog eens verder over praten, bel of mail dan met één van onderstaande personen. We komen heel graag met jou in contact.

Hartelijke groet, namens de taakgroep pastoraat,  
Fokje Hovius,  
tel: 522277, mail: [fhovius50@hotmail.com](mailto:fhovius50@hotmail.com)  
Aleid Bouma,  
tel: 520621, mail: [aleidbouma@gmail.com](mailto:aleidbouma@gmail.com)

## WAT IS DEMENTIE EN HOE GA JE ER MEE OM?

Op donderdag 19 mei wordt in de Zuiderkerk een **toerustingsavond** georganiseerd over dementie; aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom, in het bijzonder degenen die actief zijn in het pastoraat als ouderling, contactpersoon, pastoraal bezoeker of diaken. Spreker is dhr. Jaap Boersma. Hij is voorzitter van het Odensehuis in Drachten (een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met dementie) en bovendien ervaringsdeskundige. Hij neemt ons mee in de wereld van de dementie. De volgende vragen komen aan de orde:

- ❖ Kom je dementie wel eens tegen in je eigen kring? Of in het pastoraat?
- ❖ Hoe ga je er mee om? Hoe niet?
- ❖ Wat betekent dementie voor partner, kinderen, familie en vrienden?
- ❖ Wat betekent geloven voor mensen met dementie?

De leiding van de avond is in handen van ds. Smilde.

Informatie: Anne Pieter van der Schaaf, (voorzitter taakgroep pastoraat deelgebied Zuid),  
Tel: 06-12516068, mail: [apvdschaaf@gmail.com](mailto:apvdschaaf@gmail.com)

## KERKDIENTEN 15 MEI 2022

**De kerkenraad van de PGDrachten heet u allen van harte welkom bij deze diensten**

**09.30 uur: Dienst in de Oase. Voorganger: Ds. Peter Smilde**

**10.00 uur: Dienst in de Zuiderkerk. Voorganger: Pastor Sjouke van der Meulen**

**11.00 uur: Dienst in de Grote Kerk. Voorganger: Ds. Jaap Goorhuis**

- U kunt de kerkdiensten beluisteren via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) .
- De diensten in de Oase zijn ook te volgen via de link [pgdrachten.nl/YouTube](http://pgdrachten.nl/YouTube) .
- Als u de erediensten in de Grote Kerk via YouTube wilt volgen kunt u eenmalig een mail sturen naar: [taakgroep-cultuur-grotekerk@pgdrachten.nl](mailto:taakgroep-cultuur-grotekerk@pgdrachten.nl) .
- U kunt zich registreren op de website: kerkdiensten boeken, of telefonisch via 06 -25 08 50 98

## COLLECTES ZONDAG 15 MEI 2022

Voor kerkelijke doeleinden kunt u gebruik maken van nr. NL53RABO0373718179 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Drachten. Voor de diaconale doelen is het nummer NL40RABO0373736843 t.n.v. Diaconie/ZWO. Of ga naar de site [www.pgdrachten.nl](http://www.pgdrachten.nl) , klik op de button Collecte-Doelen en acties en maak uw keuze.



Een heel gemakkelijke – online - manier om een bijdrage te geven aan de collectes is het gebruiken van de app Appostel op uw smartphone of tablet. Als u in de app eenmalig aangeeft dat u lid bent van PG Drachten verschijnen daarna vanzelf de wekelijkse collectedoelen en speciale collectedoelen van PG Drachten in de app. Deze zondag kan dat voor:

**1. Diaconie, plaatselijke zomeractie    2. Pastoraat    3. Ouderenwerk**

## DE BLOEMEN GAAN DEZE WEEK ALS GROET VAN DE GEMEENTE NAAR:



### Deelgebied Oost:

De heer J. van Kammen  
Familie R. Tel

### Deelgebied West:

De heer en mevrouw v.d. der Veer-Kuiper  
De heer J. Wijtsma

### Deelgebied Noord-Oost en Deelgebied Noord-West:

De heer L. Kooistra  
Mevrouw H.H. Mook-Paulusma

### Deelgebied Zuid:

Mevrouw P. Visser-Mulder  
Mevrouw A Postma-Veldstra



## WAT HEET: CREATIEF....

Vorige week was ik op bezoek bij Connie van der Meer. Zij gaf gehoor aan mijn oproep om ook eens een stukje te schrijven in het MenorAviertje. Fijn, Connie! Hopelijk doet goed voorbeeld goed .....

Connie is geboren in Burgum op 28 juli 1965, zij was de vijfde in de rij van acht kinderen. Ze heeft nu nog drie zussen en twee broers; een broer en een zus zijn helaas overleden.

Heit was machinaal houtbewerker/timmerman, mem was huisvrouw. Ze woonden vlak bij de Kruiskerk in Burgum, later verhuisden ze naar een ander huis, ook in Burgum. Connie bezocht de kleuterschool en de basisschool de Poarte. Zondags na de kerk ging ze naar de zondagsschool in Glinstrastate, dat hoorde bij de kerk, vertelde ze. Ze kon goed leren, had goede cijfers. Maar toen bleek al dat ze heel creatief was, daar getuigt een prachtig schilderij van paarden, dat ze als basisschool-leerlinge maakte van een voorbeeld, en dat nu in haar woonkamer hangt.

Omdat ze goed kon leren ging ze na de basisschool naar de HAVO, naar het Andreas-College in Drachten, op de fiets. Alleen als het regende mocht ze met de bus. Ze is een talenmens, wis- en natuurkunde liggen haar niet zo.

Na drie jaar havo had ze 'het een beetje gehad'; ze wilde wat anders. Ze ging toen naar Leeuwarden om de opleiding MBO-AG te volgen, want ze wilde graag tandarts- apothekers- of doktersassistente worden. Ook hier ging ze vanuit Burgum op de fiets naar toe. En toen gebeurde - op 15-jarige leeftijd - iets, wat haar haar leven een totaal andere wending zou geven; ze kreeg een ongeluk met een auto, waarna ze een paar weken in coma heeft gelegen.

Naderhand bleek dat er sprake was van een hersenbeschadiging, daarom ging ze naar Lyndensteyn voor revalidatie. Ze wilde heel graag weer 'gewoon' worden en op Lyndensteyn de HAVO volgen, maar gaandeweg bleek dat dit niet helemaal zou lukken. Wel kreeg ze daar pianoles, wat ze heel leuk vond.

Toen ze weer naar huis mocht en bij haar ouders ging wonen, heeft ze nog een jaar de Mavo-opleiding gevolgd met een aangepast vakkenpakket.

Hierna kwam voor Connie internaat Werkenrode in Groesbeek bij Nijmegen in beeld. Dat was een internaat met een opleiding erbij. Een tuinopleiding bleek geen succes, dat was te zwaar. Maar in een mooi oud klooster buiten het terrein bij de Horst, waar ze later ging wonen, waren Alternatieven voor Arbeid, waar ze met veel plezier leuke dingen heeft gedaan en leuke contacten had. Hier was ook een piano waar ze op mocht spelen. Ze kreeg weer pianoles en hield zich ook bezig met toneelspelen.

Op een gegeven moment wilde ze op zichzelf gaan wonen en zocht ze een woonvorm in het Noorden; dat werd Wehe den Hoorn in Groningen, waar ze tweeënehalf jaar gewoond heeft. Toch was ze daar niet helemaal tevreden, en ze verhuisde in 1989 naar een appartementje aan de Hooiweg in Drachten.

Via Activiteitscentrum Het Kompas werd Connie vrijwilliger bij peuterspeelzaal Het Kwetternest, waar ze nu nog steeds elke woensdag met veel plezier naar toe gaat. Toen de gebouwen aan de Hooiweg te oud werden, verhuisde ze naar een appartement van de Noorderbrug aan de Leidijk, waar ze nu nog steeds woont.



Connie kerkt altijd met veel plezier in de Menorah, en ze moet nu – als zovelen – haar weg zien te vinden naar een ander kerkgebouw. Maar dat zal wel lukken, zegt Connie. En omdat ze momenteel niet zo goed kan fietsen, is ze van plan om gebruik te maken van het autovervoer: "Dan bel ik Andries!" zegt ze lachend.

Connie deed veel mee aan activiteiten in de kerk: ze herinnert zich met veel plezier de zanggroep van de Menorah, maar ook bij het koor 'Rejoice' heeft ze het heel fijn gehad. Ze mag heel graag zingen, en als de zanggroep weer eens mee zou gaan werken aan een kerkdienst, dan ben ik van de partij, zegt ze. Maar in het bijzonder noemt Connie haar medewerking aan de diensten 'Kunst in de kerk' zoals die in de Menorah vele jaren gehouden zijn en die zij als dichteres naast veel andere, kunstzinnige gemeenteleden mee mocht helpen voorbereiden.

Met één van haar gedichten die in een dienst in de Menorah werden voorgelezen, staat ze op de foto. Het luidt als volgt:

In het duister  
Ze tast om haar heen  
Achter ligt het verleden  
ongrijpbaar  
Het heden is rondom haar  
In de verte ziet ze een flauw licht  
tot  
die opening gedicht  
wordt met letters  
In de schaduw blijft het donker  
dan ontdekt ze een vergezicht  
in een zee van licht  
Ze tast om haar heen  
neemt de letters  
en kneedt ze  
tot gedicht

Prachtig! En inderdaad: wat heet: creatief.....! In haar woonkamer hangt een van Connies gedichten, dat door iemand prachtig gekalligrafeerd is. Hier is ze heel trots op, en terecht! U vindt het deze keer als gedicht van de week aan het eind van dit MenorAviertje.

Connie, we hebben gezellig koffie gedronken samen en ik vond het geweldig dat je mij – en met mij ook andere gemeenteleden – een kijkje hebt willen geven in je leven.  
Hartelijk dank daarvoor!

Coby

## **BERICHT VOOR DE BEZORGERS EN COÖRDINATOREN VAN GEANDEWEI**

Geandewei wordt normaal op donderdag uitgeleverd door de drukker.  
In verband met **Hemelvaartsdag** op donderdag 26 mei wordt dit nu verzorgd op **WOENSDAG 25 MEI** naar de bekende aangiftepunten.  
De gebruikelijke tijden van aanlevering blijven gelijk.

**Soos "Nocht en Wille"**



**Woensdag 18 mei - 14.00 uur**

**"reis door Spitsbergen"**  
door: **Arnold Pilon**



*Van harte welkom!  
ook nieuwe leden*

## **Open Kerk**

De Oase is elke dinsdagochtend geopend voor  
ontmoeting van 10.00 – 12.00 uur.

Samen even een kopje koffie/thee drinken, een  
gesprekje met deze en gene aanknopen,  
elkaar weer even zien.

## VAKANTIEGELD DELEN IN DRACHTEN



Voor een aantal mensen is het vakantiegeld weer binnen. Er worden vakantieplannen gemaakt en we verheugen ons op de vakantie.

Zoals u misschien weet, geldt dat niet voor iedereen. De effecten van de COVID-19 crisis werken door in menig huishouden en vakantiegeld kan niet door iedereen besteed worden aan vakantie. Gaten die in het huishoudboekje zijn ontstaan, worden met het ontvangen vakantiegeld opgevuld. In veel gevallen blijft er dan bitter weinig over om er eens op uit te gaan en bij te tanken. Een aantal mensen zijn hun werk kwijt

geraakt of failliet gegaan in de COVID-19 crisis en ontvangen helemaal geen vakantiegeld. Een aantal mensen hebben al veel langer geen werk en leven van een uitkering of de bijstand. Daarom hebben wij opnieuw besloten dit jaar het project 'Vakantiegeld delen' te organiseren. De komende 4 weken (22 mei, 29 mei, 5 juni en 12 juni) wordt u in de gelegenheid gesteld om mensen met een kleine portemonnee te ondersteunen. Bij de uitgang van de Oase, de Zuiderkerk en de Grote kerk staan collectebussen waarin u uw gift kunt deponeren. U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL40RABO 0373 7368 43 ten name van diaconie-ZWO te Drachten, graag vermelden met omschrijving "Vakantiegeld delen Drachten". De medewerkers van de Diaconie zorgen ervoor dat uw gift goed besteed wordt aan mensen die het nodig hebben, zodat ook zij iets leuks in de zomerperiode kunnen doen. Mocht u mensen kennen, die juist voor de zomervakantie een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan kunt u hen ook aanmelden voor een bijdrage uit de actie "vakantiegeld delen", via onderstaande mailadressen.

Alvast hartelijk dank namens de Diaconie Drachten,

Yttje Kooistra (Zuid) [diaconie-zuid@pgdrachten.nl](mailto:diaconie-zuid@pgdrachten.nl)

Douwe Jansma (Noord) [djansma@xs4all.nl](mailto:djansma@xs4all.nl)

Willeke Bijma (Oost en West) [willekebijma@ziggo.nl](mailto:willekebijma@ziggo.nl)

## LAATSTE EVENSONG VAN HET CHR. GEMENGD KOOR ERE ZIJ GOD, DRACHTEN

31 maart jl bestond het Chr. Gemengd Koor 'Ere zij God' 114 jaar. Ere zij God is hiermee het oudste, langst bestaande koor van Smallingerland. Van die 114 jaar heeft het bijna 50 jaar gerepeteerd in de Menorah. Het koor heeft vele, vele uitvoeringen in vele kerken gegeven, ook in de Menorah. Wellicht herinnert u zich de diensten met fragmenten uit de Matteüs Passion op Goede Vrijdag en ook de Evensongs met ds. Anne Henk Boschma. Echter, op 31 mei a.s. wordt het koor jammer genoeg opgeheven. Gezien het gedecimeerde aantal zangers en de gemiddelde leeftijd van koorleden en dirigent heeft het helaas onvoldoende bestaansrecht meer. Daarom is dit - moeilijke - besluit genomen.

Het koor geeft echter nog één keer een uitvoering, en wel op **zondagavond 29 mei**; dan is er een Evensong in de Zuiderkerk. Ds. Anne Henk Boschma gaat ook nu weer voor in deze viering. Het thema is 'ZOEKEND NAAR LICHT', een momenteel wel heel aansprekend thema. Rein Albert Ferwerda speelt piano en Evert Bremer begeleidt de gemeentezang.

Aanvang van de viering is 19.30 uur (en niet zoals in Geandewei staat: 19.00 uur), en de toegang is vrij. Dus, iedereen is hierbij uitgenodigd en van harte welkom!

Namens koorleden en dirigent,

Coby de Vries,  
Secretaris



## NIEUWE MOED!



Kunt u het zich nog herinneren dat we (voor de Corona) plannen hadden om op stap te gaan? We pikken de draad weer op en hebben, om alvast wat uit te proberen, twee aanbiedingen.

### 1. MET EEN BUS NAAR HET SCHOOLPLATENMUSEUM YN'T BÛTHÛS te Deinum (vlak bij de kerk met de 'sipel op'e toer'.)

Hier kunnen we de nostalgie proeven van vroeger op de lagere school. Zowel bijbelse, aardrijkskundige als geschiedenis schoolplaten die we nog kennen. Ook andere attributen uit die tijd zoals leesplankjes (Aap - Noot - Mies) en telramen. Maximum deelname 25 personen, kosten € 25 p.p. inclusief versnapering. Datum 9 juni a.s. vertrek 13.30 vanaf de Zuiderkerk, De Drift.

### 2. EEN BOOTREIS MET DE HARMONIE vanuit de Drachtster haven.

Vier uren varen door het mooie gebied van Earnewâld met de Alde Feanen, Goeïngahuizen, it Pikmar en Grou. Inclusief versnapering aan boord. Prijs p.p. € 25,00. Datum 6 juli a.s., vertrek 13.30. Bij aanmelding kunt u opgeven of er vervoer naar de boot nodig is. Telefonische opgave bij: Jellie Douma - Te. 520560 of Willem Wilstra - Tel. 546521



## BAKKIE IN DE BUURT

Wij, Jan van der Leij en Ale Groen hebben het idee opgevat om met een mobiel schaftkeetje de wijken van Drachten in te gaan. Met campingtafel, stoeltje, koffie en thee mensen ontmoeten. De kerk naar buiten; present zijn.

Doel is het stimuleren van buurtcontacten voor en tussen jong en oud, het in kaart brengen van alle mogelijke hulpvragen en het geven van informatie. En

dat dan op een leuke manier.

Goed om te weten, het gaat hierbij echt niet alleen om ouderen, maar juist om alle buurtbewoners. Van jong tot oud, kerkelijk of niet kerkelijk.

Als kerk willen we graag weten hoe het met mensen in onze wijken gaat en waar behoefte aan is en hen laten weten dat we er voor hen willen zijn. Natuurlijk zoeken we daarin de samenwerking met andere kerken en andere maatschappelijke organisaties in de wijken.

We gaan gebruik maken van een opvallende schaftkeet. Natuurlijk hebben we onze gebouwen, maar hebben we bedacht, op deze manier is het nog laagdrempeliger om met mensen in contact te komen. Vaak is onze drempel nog te hoog. Jezus stond in zijn liefdewerk ook midden tussen de mensen.

Het is een idee. We zoeken daarom gemeenteleden die met ons het idee willen uitwerken en de handen uit de mouwen willen steken. "Eindelijk een activiteit waar ik goed in ben: luisteren en koffiezetten" zei iemand. Doet u mee?

Bel 06 222 09 518 of mail [voorzitter-diaconie@pgdrachten.nl](mailto:voorzitter-diaconie@pgdrachten.nl).

Namens College van Diakenen, Taakgroep Maatschappij en Werkgroep Kerk naar Buiten.

Jan van der Leij en Ale Groen

## INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE.

Sinds enkele weken is er in Bethel een inzamelingspunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. Dit is in samenwerking met de organisatie GAIN (Global Aid Network). Gain zet de liefde van Jezus om in daden. De hulp die zij bieden is er voor iedereen die dit nodig heeft, los van hun afkomst, geloof of overtuiging. GAIN wil hiermee hoop en blijdschap brengen, waardigheid herstellen en pijn verzachten.



### Op dit moment is er dringend behoefte aan de volgende producten:

- Winterschoenen.
- Nieuw ondergoed.
- Babyspullen: rompers, melkpoeder, flesjes en luiers.
- Dekens en dekbedden (alleen 1-persoons)
- Slaapzakken.
- Houdbaar voedsel zoals conserven, olie, rijst, bloem, pasta en saus, crackers, flesjes water. (Minimaal 2 maanden houdbaar.)
- Hygiëne artikelen zoals tandenborstels, tandpasta, zeep, maandverband en shampoo.
- Paracetamol.

### Wanneer kan ik terecht?

Om hulpgoederen in te zamelen voor Oekraïne is de Care Corner (Bolder 75) geopend op: maandag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en iedere tweede zondag van de maand van 10.30-11.30 uur. Let op! Vrijdag 27 mei en maandag 6 juni is de Care Corner gesloten. Alvast heel erg bedankt.

Hartelijke groet, Wilma Oosterhuis, secretaris Platform Kerkelijk Smallingerland

### Van Tim, 11 jaar:





GEDICHT FAN DE WIKE: 'DE WYN' FAN CONNY VAN DER MEER

de wyn.

wa wit hoe de wyn  
waait  
en wêre  
komt er wei?

sis ris wat,  
komt er út it waar.  
wa sil it sizze?

*Conny van der Meer.*

wy witte it net, oft  
we op 'e wyn stean sille,  
of

troch de wyn stowe sille.  
sa sile wy yn 'e wyn, wa wit  
sa sile wy troch waar <sup>wêr</sup> hinne?  
en wyn.  
it ûnbekende temjitte.